

DE FREMMEDE er på scenen sammen med IKEA, COLA, NIVEA, TIFFANY og GUCCI, der står tæt sammen. De to grupper ser på hinanden.

HYZ - Pas på!

STIX - Pas på hvad?

MUX - Simple! Det er, hvad de er!

MUX træder frem.

MUX - Det er Hyz, Stix og Vir. Og jeg hedder Mux! Det er vores første besøg på jeres planet.

IKEA hvisker noget til COLA og NIVEA, der straks løber af sted. Inden de er helt forsvundet ud af scenen, men alligevel er kommet på behørig afstand af de andre, og de ikke kan høre dem, hører vi følgende ordveksling imellem dem.

NIVEA - Ved du noget om det her?

COLA - Om hvad?

NIVEA - At der skulle komme sådan nogle underlige nogen!

COLA - Jeg kan ikke huske det.

NIVEA - Jeg ved, du kan huske det!

COLA - Nej!

NIVEA - Det var din bedste, der vidste alt muligt! Dengang inden vi kom hertil! Dengang de voksne stadig var her!

COLA - Hold så op!

NIVEA og COLA er forsvundet helt, og vi vender tilbage til de to grupper af børn. IKEA, TIFFANY og GUCCI er rykket tæt sammen. IKEA holder om dem.

VIR - De er bange for os!

HYZ - Vi skal passe på.

MUX - Vi gør ikke noget.

STIX - Vi er børn fra Planet Norim.

MUX - Og vi har hørt, at der er masser af plads på jeres planet, og at dyr og planter ligner vores.

STIX - Kan vi slå os ned her?

STIX, MUX, VIR og HYZ nærmer sig forsigtigt IKEA, GUCCI og TIFFANY, der rykker baglæns.

IKEA - Nej!

VIR - Hvorfor?

IKEA - Vi er allerede os!

MUX - Hvor mange er det?

IKEA - Mange.

VIR - Og hvad med jeres voksne?

IKEA - Det ... det taler vi ikke om.

TIFFANY - Nu kommer Valuta!

HYZ - Pas på, siger jeg! Pas på, pas på, pas på!

MUX - Det er bare en stor pige!

Ind på scenen kommer VALUTA
efterfulgt af PANASONIC.

Scene 3

DE FREMMEDE og TIFFANY, GUCCI, IKEA, VALUTA
og PANASONIC er samlet på scenen.

VALUTA - Hvad vil I?

MUX - Vi er stukket af fra Planet Norim, og vi leder efter et nyt sted at bo.

STIX - Kan vi gå med jer?

VALUTA - Nej! I skal gå jeres vej!

MUX - Vi er ikke farlige!

VALUTA - Jeg er ligeglad! I skal gå nu!

STIX - Findes der andre, vi kan gå hen til?

VALUTA - Bare gå med jer!

HYZ - Kom! Kom nu! Vi skal gå!

HYZ forsøger at trække de andre med sig, men de bliver stående.

VALUTA - Gå nu!

PANASONIC træder frem.

PANASONIC - Jeg synes ikke, de virker farlige.

VALUTA - De kan tage vores ting!

PANASONIC - ... Som vi har masser af!

VALUTA - Hvad nu hvis de tager det, som DU lige har fundet, og som DU lige skal bruge?

MUX, STIX, VIR og HYZ - Vi stjæler ikke!

MUX - Det er kun noget, man gør, i underudviklede samfund!

STIX - Og vores samfund er det højest udviklede af alle samfund i hele universet.

PANASONIC - Der kan du selv se! Det lader ikke til, at det er nogen, vi behøver være bange for. Måske kan de ligefrem hjælpe os. Måske ville det være meget, meget dumt af os at sende dem væk!

Det er, som om stemningen bliver knap så farlig. TIFFANY begynder at blive nysgerrig.

TIFFANY - Måske kender de slet ikke andre!

VALUTA - Det bliver kaos! Det ved jeg!

PANASONIC - Du er åndssvag!

PANASONIC går.

IKEA - Hvis vi tager dem med os, ved vi i det mindste, hvor de er, så de ikke slår sig ned i nærheden, og vi ikke ved, hvad de laver ...

TIFFANY - Jeg kan holde øje med dem, Valuta, så de ikke gør noget, de ikke må!

IKEA - Og vi er jo flere end dem, hvis der bliver noget ...

TIFFANY - Jeg synes, de skal med hjem!

GUCCI - Det synes jeg også! For jeg er ikke bange for dem mere! Søde, søde Valuta!

TIFFANY - Ellers er du den dumme, der findes! Og jeg gør ALDRIG, hvad du siger til mig igen. ALDRIG!

VALUTA tænker sig om. Hun vender sig mod DE FREMMEDE.

VALUTA - I er kun på besøg! Når vi siger, at I skal gå, skal I gå!

DE FREMMEDE nikker. Alle forsvinder ud af scenen, men lige inden HYZ forlader scenen, siger hun til VIR, MUX og STIX.

HYZ - Vi skal passe på! Der er SÅ meget, vi ikke ved - om dem, om det her sted, om ...

De ryster bare på hovedet af hende.

PANASONICS 1. monolog (Til publikum) - Hvad bruger de deres tid på? Fnidder og fnadder! Det er derfor, vi aldrig når nogen vegne! De forstår ikke, at vi har alle mulighederne foran os! De tror, at livet skal være sådan her til evig tid! Men vi kan ændre det! Hvis vi vil! Det er ikke nemt, og det er heller ikke derfor, vi skal gøre det! Vi skal gøre det, fordi det er svært! Og fordi vi ikke finder ud af, om vi kan, hvis ikke vi prøver det! Sådan har luksusmenneskene tænkt det. Dem før os. Dem for lang tid siden. De har haft ting, som vi ikke har i dag, men også de er startet et sted! Og man må starte et sted, hvis man vil fremad!

Scene 4

På bopladsen er SONY, GOOGLE, NOKIA, NIVEA og COLA. VALUTA, GUCCI, TIFFANY og IKEA kommer ind på bopladsen sammen med DE FREMMEDE. Alle ONKALOERNE rejser sig og kigger nysgerrigt på DE FREMMEDE.

VALUTA - Der er regler, som skal følges! I må ikke tage noget, der allerede tilhører nogen, og I må ikke gå i vejen. I må ikke drille nogen eller slå nogen. I skal være søde ved alle. Vi har et godt liv her, vi holder sammen, og ingen holder hinanden udenfor. Og det skal I ikke spolere.

I det samme kommer SNYLTERNE ind på scenen. De rækker en halv plastikbold frem. De andre lægger mad i den. SNYLTERNE går igen.

VIR - Hvem var det?

VALUTA - Snylterne! I skal ikke have noget med dem at gøre! Ikea og Nivea! Vis de nye Tilovers-bunken.

NIVEA og IKEA tager DE FREMMEDE med sig ud af scenen.